

# Vrijheid: De Goddelijke Elixer van Harmonie

Glenn Tramm II, BICT, MBA, FRC



*“COMMUNICEER MET UZELF, O man! En bedenk waarom u bent gemaakt. Overweeg uw krachten, overweeg uw behoeften en uw connecties; zo zult u de plichten van het leven ontdekken en op al uw wegen geleid worden. Spreek of handel niet verder voordat u uw woorden hebt afgewogen en de aanleg van elke stap die u zult nemen hebt onderzocht; zo zal schande ver van u wegvliegen, en in uw huis zal schande een vreemdeling zijn; berouw zal u niet bezoeken, noch verdriet zal bij u te vinden zijn in dit of vele toekomstige levens.”<sup>1</sup>*

Als leden van het menselijk ras, is het onze plicht en een van onze doelen in het leven om met onszelf te communiceren of - *om onszelf te*

---

<sup>1</sup> Unto Thee I Grant The Economy Of Life, Book One, THE OBLIGATIONS THAT RELATE TO MAN, CONSIDERED AS AN INDIVIDUAL, CHAPTER I., P.16

*kennen*. Het bovenstaande citaat illustreert zorgvuldig enkele van de redenen waarom. Daarom is het nu, en voordat ik verder ga met dit geschrift, weer tot uw aandacht gebracht.

Voor vele jaren, is de mensheid op zoek naar oplossingen voor hun dagelijkse en gewone problemen. Een van de redenen is omdat de mensheid heeft geworsteld met de definitie van dit eenvoudige woord; 'Vrijheid'. Wat betekend 'Vrijheid' nou echt? We zijn zo sterk beïnvloed door onze externe omgeving, dat we dit woord zelfs soms in onze eigen dierbare gedachten nog niet in zijn ware betekenis hebben begrepen. Mijn poging hier is daarom om dit woord vanuit een andere hoek of misschien zelfs vanuit een ander licht te presenteren. Gezien het feit dat hoewel onze realiteit buiten ons lijkt te verschijnen, is het werkelijk vanbinnen.

Er kan niet over vrijheid worden nagedacht zonder de waarheid aan te pakken, en over de waarheid kan niet worden nagedacht zonder de Natuurwetten aan te pakken. Vrijheid kent daarom een indirecte link met Natuurwetten. Kijk, een Goddelijke Paradox. Kan men gebonden zijn aan de wetten van de natuur, terwijl men vrij is? Vrije

wil is voor ons geen illusie, zoals men misschien denkt. Ik zal u laten zien dat vrije wil vrijwel mogelijk is als u me een beetje van uw geduld schenkt.

Weet u, leugens zorgen voor chaos. Chaos als in wanorde of niet in harmonie met de ALLES (Het Goddelijke). Als er chaos in uw leven is, is dat omdat uw gedachten chaotisch zijn en daarom niet in harmonie zijn met de ALLES. In diezelfde geest, als de wereld in chaos verkeert, dan zijn onze gedachten collectief chaotisch. Om orde of harmonie te brengen, heeft men ware en objectieve vrijheid nodig. Want vrijheid is het elixer, de genezer, het medicijn zelve voor onze problemen. Wat wordt bedoeld met ware en objectieve vrijheid is vrijheid begrepen vanuit de "ogen" van de ALLES. Het is niet de "vrijheid" die ons wordt aangeboden door politieke structuren, religies of zelfs geld. In feite zijn het dit soort structuren die zijn ingebed in onze samenlevingen die onze perceptie van vrijheid hebben gevormd - subjectief. Vanuit het standpunt van de Rozenkruisers hebben we altijd geleerd dat onze subjectieve vermogens onze werkelijkheid misschien niet helemaal schilderen zoals die **IS**.

Dat brengt me bij mijn tweede punt - Waarheid. Waarheid is wat **IS**. De waarheid verandert, objectief gezien, nooit. Het WAS altijd, IS altijd en zal altijd ZIJN. We worden voortdurend gepusht met het idee dat we allemaal onze eigen waarheid hebben. Onze eigen "waarheid" is eigenlijk meestal onze eigen mening en is de perceptie van Waarheid die wordt geïnterpreteerd door onze subjectieve vermogens. Er bestaat zoiets als absolute Waarheid, dat is Waarheid in zijn puurste zin. Dit is Waarheid begrepen vanuit de "ogen" van de ALLES. Misschien zal een kort voorbeeld het idee hier overbrengen; De zon is er en verlicht onze ogen dagelijks met haar stralen van licht met volledige suprematie, vertrouwen en moed. Het "staat op" in de ochtend en geeft ons hoop voor de dag, en "gaat onder" in de avond. We begrijpen nu bewust, dat onze aarde continu om de zon en om haar eigen as draait, wat een dergelijk fenomeen veroorzaakt. Gisteren deed het precies dat. Op het moment van schrijven doet het precies dat en morgen kan ik u 100% verzekeren dat het hetzelfde zal doen. Dit gebeurt allemaal volgens de Wet en bedoel ik als ik zeg - Waarheid.

Ik zou willen suggereren dat Waarheid van dualistische aard is. Aan de ene kant bevestigt het een deterministische aard en aan de andere kant

toont het een willekeurig karakter. Dit is de Goddelijke Paradox waarnaar eerder in dit geschrift werd verwezen.

Ik zal hier niet te diep ingaan op Waarheid, aangezien ons onderwerp Vrijheid is en hoe dit zich verhoudt tot Goddelijke Harmonie. Misschien, en als de ALLES mij een gunst verleent, zal ik in toekomstige geschriften meer tijd nemen voor mijn visie op deze materie.

De deterministische aard van Waarheid is mijn derde en laatste punt - Natuurwetten. Het is een wonder op zich om het Universum in al zijn glorie te ervaren, maar een nog meer glorieuze ervaring als we dat doen, bewust wetend hoe de wetten van de natuur werken. Ik leg Natuurwetten altijd uit als principes die het universum en de *gevolgen van ons gedrag beheersen*. Met andere woorden, disharmonie, wanorde of chaos is het karmische resultaat van ons gedrag dat ons vroeg of laat door natuurwetten als een ervaring in dit fysieke rijk wordt gegeven, zowel individueel als collectief. We ervaren dit alles vandaag vanwege één eenvoudig verkeerd begrepen woord - 'Vrijheid'.

De willekeurige aard van de Waarheid wordt bepaald door onze vrije wil. Dit deel van de Waarheid is het eenvoudigste deel om te begrijpen, omdat we er allemaal dagelijks actief aan deelnemen, of we het nu willen of niet. Elke dag maakt u - bewust of onbewust - keuzes. Eenmaal gemaakte keuzes kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Het wordt zeker, het wordt Waarheid. U kunt morgen niet zeggen dat u dit artikel niet hebt gelezen, zoals u doet vandaag. Zoals het zo duidelijk is vastgelegd in de geschiedenis:

*“Dit moment is van u; de volgende is in de baarmoeder van de toekomst, en u weet niet wat het zal voortbrengen; het volwassen worden van de ongeborene is in het houden van de Wet. Elke toekomstige staat is die u in het heden hebt gecreëerd. Wat u ook besluit te doen, doe het snel. Stel niet uit tot de avond wat de ochtend kan bereiken.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Unto Thee I Grant The Economy Of Life, Book One, THE OBLIGATIONS THAT RELATE TO MAN, CONSIDERED AS AN INDIVIDUAL, CHAPTER III., P.18

Helaas, velen van ons, wanneer we tegenwoordig nadenken over vrije wil, brengen het in verband met chaos. "We kunnen niet te vrij zijn, anders wordt het chaos" - zou u kunnen zeggen. Toch zien we vandaag chaos heersen met macht met al die door mensen gemaakte beperkingen. Het is deze verbinding, tussen vrije wil en chaos, ik zou willen voortellen dat alle leden en niet-leden, *afstand te nemen*. Hebben we vandaag de moed en kracht om deze angstige gedachte, die ons op het punt heeft gebracht waar we nu zijn, los te koppelen? Vrije wil, in de "ogen" van de ALLES is, en zou Vrijheid in zijn hoogste vorm moeten zijn - die zonder menselijke beperkingen is. Het is vrije wil, alleen geregeerd door Natuurwetten. Het is door deze Natuurwetten dat we echt een gelijke kans in het leven krijgen. Alstublieft, begrijp het niet verkeerd, er is geen pleidooi voor een leven zonder regels hier, maar alleen voor een vrij leven dat wordt beheerst door de Natuurwetten van de ALLES. Natuurlijk, dit brengt de kwestie van (graden van) verantwoordelijkheid voor ieder van ons ter sprake. Ik zou dit ook graag willen behandelen in toekomstige geschriften - en dat doe ik waarschijnlijk ook. De graden van de Rozekruiserstempel staan echter vol met lessen en begeleiding om uzelf te verbeteren en een betere u te worden. Op onze reis als de menselijke soort

wordt het een van onze deugden om aan onszelf en aan de wereld het belang van deze goddelijke waarheid over te brengen. Deze Goddelijke Waarheid is, nogmaals, dat objectieve vrijheid een van de belangrijkste goddelijke elixers is van harmonisatie met onszelf, de Natuur en de ALLES. Immers, moreel en verantwoordelijk zijn omdat u dat **bent**, vooral omdat niemand u heeft gedwongen om als zodanig te zijn, is een van de mooiste prestaties die als mens kunnen worden bereikt.

*Voor de wereld bent u misschien gewoon een individu, maar voor mij, als een individu, bent u de wereld. Wij zijn Een en dezelfde.*

*- Met liefde geschreven. Diepe Vrede. -*